

## Betydningsfulde personer for mig og for KFUM Spejderne

**Baden Powel:** I Danmark begyndte de første spejdere deres arbejde i en patrulje 1909 og året efter blev både KFUM-Spejderne og Det danske Spejderkorps dannet.

Baden Powel var militærmand. I militæret brugte man også spejdere. Her er ideen til spejderarbejdet blandt børn og unge opstået.

Baden Powel opfandt patruljesystemet, som fungerer endnu.

Jens Grane 1910 - Et eventyr gennem 100 år.

KFUM Spejderkorps blev stiftet i september 1910, og en uge herefter blev der etableret 4 patruljer med 28 drenge, og atter en uge senere var det blevet til 6 patruljer med ca. 50 drenge. Disse første patruljer var i begyndelsen ledet af unge voksne, men snart blev det grundlæggende princip om, **"at børn leder børn under vejledning af voksne"** indført.

**Kommis i Brugsen:** Hans Chr. Lauritsen kom til Hjarup i **1956**.

Han ville have spejdere i Hjarup. Han kørte rundt og talte med forældrene. Mine forældre syntes, det var mere for bybørn. Men jeg blev ulv i den flok, som blev startet med mødested i Missionshuset.

Der blev også holdt forældrefest, hvor missionshuset var stuvende fuld.

Der var optræden og taler.

Senere kom også 1 patrulje. Vi var ind under Vamdrup gruppe.

Vi var i Koldinghus Len Division, hvor **Bay Christensen fra Sdr. Bjert** var divisionschef.

Vi var 300 spejdere, der var til konkurrencen "Den gyldne pil". Jeg havde svært ved at lave bål i regnvejr, men Bay Christensen kom hen og lærte mig det. Det glemmer jeg aldrig. Han kunne holde alle fanget ved lejrbålet med sin fantastiske måde at fortælle på, trods regnvejret og alle stod op.

**Vi springer til først** i 1970'erne, hvor vi startede op med patruljer i

Hjarup (under Vamdrup Gruppe)

1976 opstart af ulveflok

Vi havde mødelokaler i Missionshuset.

Efterhånden blev vi så mange, at lokalerne var for trange, så tankerne om nye lokaler meldte sig.

Vi så på Præstegårdsladen, der stod tom, som en mulighed.

Vi lavede indretning og fik tilsagn fra mange folk i Hjarup om hjælp hertil.

Vi havde en fremsynet menighedsrådsformand, Johs. Friis, der mente, at der blev for megen udendørsaktiviteter for tæt på præsteboligen, så det blev ikke til noget.

Men tanken om eget hus og gode rammer for arbejdet holdt sig stadig.

Vi besluttede at bygge et spejderhus, da Olav lagde jord til.

Vi gik i gang med ansøgninger om byggetilladelse og tilskud fra kommunen. Der var meget polemik i byrådet, fordi nogle havde det dårligt med, at det var en kristen forening, der skulle have offentlig tilskud. Under debatten, da det trak op til endnu en udsættelse, blev det

**Poul Søderberg** (kulturudv.fmd.) for meget. Han sagde: **"Nej holdt. Vi bør ikke lægge sten i vejen for nogle mennesker, der gør et stort frivilligt arbejde."**

## **Der var stor opbakning fra befolkningen i Hjarup.**

Der blev indsamlet penge til huset. Der kom godt 50.000 kr. ind. Mange frivillige ydede et stort arbejde med at bygge huset, og vi havde også 3 firmaer, som arbejdede til en fordelagtig pris (Smed, elektriker og tømrer.)

Det blev opført i sommeren 1980.

Vi blev en selvstændig gruppe.

## **Bay Christensen sagde: ”Byg et hus og bliv rige.”**

Vi blev rige på 2 måder:

1. Vi fik en god økonomi.
2. og dejlige lokaler og udenomsnaturen var meget frugtbar for spejderarbejdet.

Som Søderberg sagde: Mange gør et stort frivilligt arbejde og som Jens Grane sagde: Vi uddanner børnene til at være ledere.

Vi har skrevet en del udtalelser til unge, som skulle videreuddannes, bl. a. som lærer, pædagog, frømand og politi.

Der er en del, der stadig er aktive ledere rundt om i landet.

Til lykke med alt det, der er sket for mange børn og unge i de 30 år og held og lykke og Guds velsignelse for fremtiden.

*(Hans Kjeld)*